

Invitation

Til menighederne i Hjerm og i Houe-Hygum-Tørring

Besøg i Tanzania, Mwanza, stiftet øst for Victoriasøen og nogle af menighederne der. 4.-

14. oktober 2019

I efteråret 2017 havde menighederne i Hjerm og i Houe-Hygum-Tørring besøg af 3 præster fra Tanzania, pastor Ezram, pastor Ibrahim og pastor Obadiya. De besøgte sognepræsterne Iben Tolstrup og Jonas Serner-Pedersen, som så efterfølgende var på genbesøg i Tanzania i februar 2018.



Det var spændende at få øjnene op for, at der er kirker og kristne, der lever og virker under helt andre vilkår end vi gør, selv om budskabet er det samme. Måske er et fællesskab muligt på tværs af landegrænser og kultur? En dør blev åbnet lidt på klem ved besøget, Iben og Jonas har fortalt om deres oplevelser, men her er muligheden for selv at komme ud og opleve landet, kirken, nogle af menighederne.



Stiftet ligger øst for Victoriasøen med hovedbyen Mwanza, der har ca. 300.000 indbyggere, på mange måder en moderne storby.



Vi skal bl.a. mødes med de 3 menigheder i Mwanza, som Iben og Jonas besøgte, deltage i gudstjenester og høre om, hvordan det er at være kirke og menighed hos dem. Kirken vokser meget, der kommer nye medlemmer år for år. Vi besøger den lille charmerende ø Ukurewe, hvor vi skal opleve lidt af den gamle kultur, og desuden besøge nogle af menighederne på øen.

Der bliver lejlighed til at se bibelskolen og høre om arbejdet, hvor de danske missionærer Kirsten og Peter Buch underviser.



Mwanza ligger smukt ved Victoriasøen. Der bliver naturligvis lejlighed til at udforske byen og bl.a. besøge Sukumamuseet, som viser og fortæller om Sukuma-folkets historie og kultur.

Og intet besøg i Mwanza uden en safari-tur. Der er ca. 3 timers kørsel til Serengeti-sletten, hvor det er muligt at se løver, elefanter, giraffer og mange andre dyr. Her skal vi overnatte.



De fleste overnatninger bliver på kirkens hotel, Charming Bungalow, et godt og veldrevet lille "african style" hotel med plads til op til 14 personer.



Afrejse: fredag 4. oktober. Bus til Hamborg, flyafgang 13.50, ankomst Mwanza 5.oktober kl. 7.30.

Retur: søndag 13. oktober kl. 20.45. Ankomst Hamborg 14. oktober kl. 17.35, her fra bus til Hjerm og Houe.

Pris: 14.000 kr. incl. bus til Hamborg, fly, transport i Tanzania, overnatning (db værelse), morgenmad alle dage + de fleste måltider. Der er plads til 14 deltagere i alt. De der tilmelder sig først får plads.

Rejseledere: Iben Tolstrup, Jonas Serner-Pedersen og Inge Marie Andersen.

Tilmelding senest mandag 25. februar til Inge Marie Andersen, ima@hygum-lemvig.dk. Tlf. 53 64 64 50.

Der bliver et forberedelsesmøde i løbet af foråret, tidspunkt oplyses senere.

Tanzania-besøg 4. – 14. oktober 2019

Dagsprogram:

Lørdag 5.10.2019. 1. dag:	Ankomst til Mwanza lufthavn kl. 7.30. En chauffør fra stiftet afhenter os og kører os til den lutherske kirkes hotel "Charming Bungalow", et hotel, der lægger vægt på bæredygtighed. Undervejs gør vi holdt og spiser morgenmad på en lille restaurant. Charming Bungalow ligger i det område af Mwanza, der hedder Nyakato. Eftermiddagen er fri til at hvile og gå en tur i området.
Søndag 6.10.2019. 2. dag:	Morgenmad på hotellet. Derefter deltagelse i søndagsgudstjenester i en af de kirker, hvor præsterne var på besøg i Danmark. Møde med menighederne. Overnatning på Charming Bungalow.
Mandag 7.10.2019. 3. dag:	Efter morgenmad besøger vi bibelskolen, hvor pastor Obadiya og Kirsten og Peter Buch underviser. Den ligger tæt på hotellet. Der vil blive mulighed for at hilse på eleverne og også få et kig ind i en undervisningstime. Efter besøget spiser vi frokost med lærerne på skolen. Herefter sejler vi med færgen til øen Ukerewe. Vi bliver hentet i bus ved færge terminalen og kørt til hotellet "Monarch Beach Resort", hvor vi overnatter.
Tirsdag 8.10.2019. 4. dag:	Vi besøger en lokal historiefortæller og oplever lidt af de lokale traditioner og den lokale kultur. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Om aftenen nyder vi solnedgangen ved kysten.
Onsdag 9.10.2019. 5. dag:	Vi besøger den lokale sognekirke og menighed. Derefter tager vi tilbage til Mwanza. Overnatning på Charming Bungalow.
Torsdag 10.10.2019. 6. dag:	Vi sørger selv for morgenmad på Charming Bungalow. Ca. 8.30 kører vi til Sukuma museet i Bujora (11 km). Sukuma museet er en kulturinstitution som viser og holder fast på sukumaernes historie, traditioner og nutidskunst. Besøget vil tage 3-4 timer. Lokal, traditionel frokost, hvorefter chaufføren kører os tilbage til Charming Bungalow. Om eftermiddagen besøger vi medlemmer af nogle af menighederne. Overnatning på Charming Bungalow.
Fredag 11.10.2019. 7. dag:	Vores tur til Serengeti National Park begynder. Vi bliver samlet op af buschaufføren ca. kl. 10.00. Turen til Ndabaka tager ca. 3 timer. Om eftermiddagen får vi den første safari-tur, hvor vi håber at se

	<p>løver, elefanter, giraffer, zebraer, aber, bavianer, fugle og mange andre dyr inden solen går ned.</p> <p>Overnatning: Thorn tree camp (www.thorntreecamp.com)</p>
Lørdag 12.10.2019. 8. dag:	<p>Efter morgenmad er der igen en safari-tur i Soronera området – det centrale Serengeti. Derefter kører vi tilbage til Mwanza.</p> <p>Overnatning på Charming Bungalow.</p>
Søndag 13.10.2019. 9. dag:	<p>Om formiddagen ca. 9.30 deltager vi i søndagsgudstjenester i forskellige kirker efter vores egne ønsker. Besøg i menighederne og frokost. Sidst på dagen henter vi vores bagage, og bussen kører os til Mwanza lufthavn, flyafgang kl. 20.45.</p> <p>Bye-bye, karibuni tena</p>

Rejseplan:

4. oktober Hamborg afg. 13.50. Istanbul ank. 18.00

Istanbul afg. 19.05. Dar Es Salaam ank. 2.25

5. oktober Dar Es Salaam afg. 6.00. Mwanza ankomst 7.30

13. oktober Mwanza afg. 20.45. Dar Es Salaam ank. 22.30

14. oktober Dar Es Salaam afg. 3.20. Istanbul ank. 10.45

Istanbul afg. 15.15. Hamborg ank. 17.34

Der bliver bus til og fra flyterminalen i Hamborg – fra Houe via Hjerm 4. oktober, retur 14. oktober. Tidspunkt for afhentning oplyses senere.

Der kan forekomme ændringer i både dagsplan og rejseplan!